

## STEMMEN UIT HET VRIJZINNIG CENTRUM DE HOEKSTEEN

**VOORBURG - SASSENHEIM/LISSE**

Adres: Rozenboomlaan 119, 2274 HK Voorburg

Telefoon 070 386 34 13



### Weet wat je inspireert

In onze tijd krijgen we met heel veel informatie te maken via televisie, radio, krant en internet. Dit is vaak negatief nieuws met berichten over ongelukken, natuurrampen, gewelddadigheden en alle mogelijke problemen.

Het is belangrijk dat je niet meegesleept wordt in dit negatieve nieuws en als tegenwicht je eigen bronnen van inspiratie hebt. Bovendien: in je eigen leven maak je ook moeilijke tijden mee. Weten wat je inspireert is dan een grote hulp.

In mijn zomervakantie bleef ik tijdens een fietstocht steken op een van de zomerse boekenmarkten. “Heb je nog niet voldoende boeken?” werd mij wat plagerig gevraagd door mijn reisgenoot. “Toch even kijken.” Een van de boekjes die in het oog sprong, was een deel uit ‘Boeken van wijsheid en schoonheid’ in zwart linnen met goudopdruk van J.D. Bierens de Haan, Hollandia Drukkerij 1917. Dit deel heette: *Uren met Spinoza*. Benedictus Spinoza (1632-1677) is voor mij helemaal niet nieuw, maar wel zijn geschriften in deze uitvoering. Na de koop las ik later in de tuin uit het hoofdstukje Deugden en ondeugden:

“Tussen spotzucht (belaching, irrisio) en lust tot lachen bestaat een groot onderscheid. Want evenals schertsen is ook het lachen louter vreugde en van nature goed, tenzij de lachlust overmatig wordt. Voorzeker verbiedt slechts een grimmig en zwartgallig bijgeloof de verheuging. Want waarom zou het beter voegen honger en dorst te verdrijven dan de zwaarmoedigheid. Zoo is mijn levensleer en zoo heb ik mijn gemoed gericht.”

Een tekst die de blijheid en innerlijke rust weergeeft die Spinoza via zijn eigen levensmotto gevonden had. Lachen en het tonen van vreugde werd in de religies van zijn tijd met argusogen bekeken. Het moest niet te frivol worden. Maar Spinoza zag hoe de vreugde goed samengaat met ‘de rede’ die hij als toetssteen gebruikte.

De teksten van Spinoza boden mij inspiratie. Door de mooie uitvoering van het boek. Het lag fijn in de hand. Door het mooie woord- en taalgebruik. Door de naar mijn mening bijzondere gedachtegang van de schrijver. Door het feit dat het boek bestaat. Doordat ik dat buiten in de tuin kon lezen. Doordat ik een hoed op had die de felle zon kon tegenhouden. Doordat terwijl ik las er vlinders en bijen rondom de bloemen vlogen. Ja, en ook door het glas koude limonade op het tafeltje naast mij. Wat een inspiratie!

Hartelijke groet, Katrijne Bezemer



### In dit nummer

Van het bestuur	2
In memoriam	2
Erratum jaarprogramma	2
Openingsdienst 22 sept.	3
Opgave lunch 22 sept.	3
Kerkdienst 27 oktober	3
Herhaalde oproep	3
Pad door het water	4
Hoeksteenlezing	4
Theemiddag bij Wim	5
Wijkcom. remonstranten	6
Parkdienst Sassenheim	7
AGENDA	8

### Hoeksteenlezingen

**Zondag 6 oktober 10.30 uur**  
Praten over afscheid, sterven  
en rouw.

Spreeker Marinus van den Berg

**Zondag 3 november 10.30 uur**  
Hildegard van Bingen  
Spreeker Kitty Bouwman

## Van het bestuur

Als onderdeel van de 'luchtige zomeravonden' stond op woensdag 21 augustus een presentatie van Katrijne Bezemer over de apostel Thomas op het programma. Helaas sloeg het noodlot toe toen bleek dat Katrijne was getroffen door een acute voedselvergiftiging, zodat zij verstek moest laten gaan. Het was niet meer mogelijk om belangstellenden op de hoogte te brengen van het niet doorgaan van de presentatie. Na ontvangst van de bezoekers in het begin van de avond meldden zich twee personen onder hen -Doris Canter Visscher en Marco Oostdijk- die aanboden om bij wijze van alternatief ieder een korte voordracht te houden. Deze in de schoot geworpen mogelijkheid hebben we met beide handen aangegrepen, zodat met een vervangend programma de avond toch kon worden vervolgd. Betsie Rensen las ter ondersteuning van de eerste spreker 2 bladzijde voor uit een boek over Thomas. Doris hield een boeiende voordracht over de historie en de (huidige) positie van christenen in India. Marco Oostdijk hield een presentatie over het raakvlak van de vrijzinnigheid en het religieus humanisme, over welk onderwerp binnenkort een boek van zijn hand verschijnt. Tussen deze presentaties in hield Wim Toes een verhaal over de Hoeksteenerkerk en over de totstandkoming van het kerkgebouw in het bijzonder. Dankzij dit vervangende programma en een volle zaal is het toch nog een succesvolle avond geworden. De avond is afgesloten met een geanimeerd samenzijn onder het genot van een hapje en een drankje, verzorgd door Jolande, waarvoor onze hartelijke dank.

In juni van dit jaar heeft het landelijk bestuur een op 21 septem-

ber a.s. te houden extra landelijke algemene ledenvergadering aangekondigd, ter behandeling van de voorstellen van het landelijke bestuur m.b.t. het rapport Commissie Vrijzinnigen Nederland 2020. Ter voorbereiding daarvan heeft het VVG-bestuur op 29 augustus een eigen bijzondere ALV gehouden. Het bestuur was daartoe genooddaakt om in de landelijke ALV met het vereiste mandaat van zijn leden een stem te kunnen uitbrengen. Kortheids halve verwijs ik naar de begin augustus aan u toegezonden agenda en vergaderstukken. Centraal stond het commentaar van het VVG-bestuur op de aanbevelingen van de Commissie 2020 voor een statutenwijziging. De vergadering heeft unaniem met dit commentaar van het VVG-bestuur ingestemd. Ook een aantal niet ter vergadering aanwezige leden heeft schriftelijk en te kennen gegeven akkoord te zijn met het commentaar van het VVG--bestuur.

Met vriendelijke groet,  
Jan Jager



## In memoriam

In de vakantietijd kwam het droevige bericht van overlijden op 16 juli van ons zeer gewaardeerde lid de heer Ton Schippers. Met veel warmte en waardering wordt door velen aan hem gedacht. Pas enkele jaren geleden zijn Ton en Corrie Schippers vanuit Zoetermeer naar Zeist verhuisd, waardoor zij niet meer geregeld aanwezig waren in De Hoeksteen.

Maar velen hebben nog het beeld in hun hoofd van de aimabele Ton in gesprek aan een tafeltje in de theerimte. Of van Ton die vroeg aanwezig is om Corrie in haar koorwerk te begeleiden en te ondersteunen. Afgelopen mei heeft het Hoeksteenkoor ook nog een concert in Zeist gegeven waarbij Corrie en Ton als gastvrouw en gastheer optraden.

Ton's jeugd- en kampjaren in Nederlands Indië zijn in zijn leven een rol blijven spelen. Hij nam deel aan verzoeningsbezoeken aan Japan. Met zijn werkzaamheden bij Shell heeft de familie Schippers veel gereisd en ook veel bijzondere ervaringen in verschillende culturen opgedaan. Ton was bijzonder geduldig en kunstig in het maken van scheeps- en vliegtuigmodellen waar hij een schitterende verzameling van had aangelegd. Door zijn brede interesses had hij altijd interessante verhalen en zijn plezier in wat hij ontdekte en meemaakte wist hij op anderen over te brengen. Ton overleed drie dagen voor zijn eigen 90-ste verjaardag en twee dagen voor de 60-jarige huwelijksdag. Wonderlijke toevalligheden leken er op te wijzen dat alles zo toch precies goed en op tijd was. Op de begraafplaats Jaffa in Delft werd onder zeer grote belangstelling afscheid genomen. Wij wensen Corrie en de familie heel veel sterkte toe.

Moge hij nu verkeren in het Licht van de Eeuwige.

K.B.

## Erratum jaarprogramma 2019-2020

In het colofon staat bij het algemeen bestuurslid mw. A.A. P.M. Brandt een onjuist telefoonnummer.

Wilt u dit in uw jaarprogramma wijzigen van 070-386 95 04 in **06 826 68 483**

## Kerkdienst en Hoeksteenkoor openingsdienst

Zondag 22 september 10.30 uur

Voorganger ds. K. Bezemer

Organist Albert van der Haven

m.m.v. het Hoeksteenkoor o.l.v. Frits Muusse

Het koor zingt de hiernavolgende liederen

Kyrie Eleison,

Turner

Verleih uns Frieden,

F. Mendelssohn

Go now in peace ,

D. Besig

Na afloop wordt u een lunch aangeboden door de vereniging.

U dient zich daarvoor aan te melden bij de secretaris [jagerjjan@gmail.com](mailto:jagerjjan@gmail.com) of 06 20 61 75 39 of [s.proosdij@kpnmail.nl](mailto:s.proosdij@kpnmail.nl) of 06 520 88 057

**uiterlijk donderdag 19 september.**

Ook ligt er een lijst in de ontmoetingsruimte waar u uw naam kunt invullen.

### Collecten:

1e collecte voor de eigen geloofsgemeenschap

2e collecte Hospice 'Het Vliethuys'

Aan de uitgang bloemenbusje

## Kerkdienst en Hoeksteenkoor Oktober

Zondag 27 oktober 10.30 uur

Voorganger ds. K. Bezemer

Organist Albert van der Haven

Hoeksteenkoor o.l.v. Frits Muusse

Lieder die door het koor worden gezongen:

Ich bete an die Macht der Liebe,

D. Bortniansky

Hebe deine Augen auf,

F. Mendelssohn

Le Seigneur est ma lumière,

Taizé lied

### Collecten:

1e collecte voor de eigen geloofsgemeenschap

2e collecte voor Voedselbank 'Stichting bureu'

Bloemenbusje aan de uitgang

## LEESKRING: EPICETUS, LEVEN ALS FILOSOOF

De stoïsche wijsgeer Epictetus (50 – 135 (?) A.D.) benadrukt hoe de verstandige mens zijn eigen weg gaat in het leven en weloverwogen keuzes maakt. Niet afgeleid en beperkt door wat anderen vinden en doen. En zeker niet afgeleid door eigen opwindende emoties. Als je via het verstand, de reden, leeft zul je behalve vrij ook gelukkig zijn, stelt Epictetus. Epictetus was een geliefd leraar en nog in de 16e eeuw hielden belangrijke westerse denkers, waar-

onder Erasmus, het Encheiridion (zakboekje) van Epictetus paraat, om zijn aanwijzingen op te volgen

De deelnemers dienen zelf het boekje aan te schaffen. Epictetus, Zakboekje, Uitgeverij Boom Klassieken, ISBN 9789461055088 à € 12,50

**Leiding:** drs. Katrijke Bezemer  
Vier donderdagen 20.00-21.45 uur.

**Data:** 17 oktober, 7 november, 12 december, 16 januari. Kosten: Voor leden geen, voor anderen



## Herhaalde oproep

Zoals in de voorjaarsledenvergadering van 25 april jl. was aangegeven, stelt Jan Jager zich in de AV van april 2020 niet herkiesbaar als bestuurslid. Daarom is het bestuur op zoek naar een opvolger voor de functie van secretaris. Daarbij gaat het om kandidaten die plezier hebben in papier/redactioneel vaardig zijn, ordelijk zijn, overweg kunnen met een computer, bereid zijn tot inhoudelijke deelname aan diverse vormen van overleg en beschikken over contactuele eigenschappen.

Bij belangstelling of bij vraag naar nadere informatie kan contact worden opgenomen met de voorzitter Simon van Proosdij, 06 520 88 057 of [s.proosdij@kpnmail.nl](mailto:s.proosdij@kpnmail.nl)

€ 20,00 voor de hele kring, koffie/thee € 1,00

Opgave voor 10 oktober bij K. Bezemer, 071-5320438/[kbezemer@i-roka.nl](mailto:kbezemer@i-roka.nl) of op de lijst in de kerk. Maximaal aantal deelnemers 14.



## Pad door het water

Het verhaal van de doortocht Israël, dat ben jij, dat is jouw innerlijk, staat aan de oever van de Schelfzee, staat voor het water dat stroomt, de tijd die stroomt horizontaal. Aan de ene kant is de toekomst, aan de andere kant stroomt het verleden. Je hebt geen overzicht, je kunt niet door, je wordt tegengehouden, alles stroomt. Je zult verdrinken als je het water in gaat, je zult verdrinken in de tijd.

Maar dan komt er een pad. Het water, de tijd wordt stil gelegd. De toekomst heeft geen invloed, het verleden heeft geen invloed. Er vormt zich een pad tussendoor. De toekomst heeft geen bedreiging meer, het verleden overspoelt niet meer.

Je kunt doorgaan van oever tot oever. Aan de ene kant het verleden kristalhelder, als een kristallen muur, alles is uitgekristalliseerd, alles heeft zijn plaats en doel gekregen. Aan de andere kant de toekomst die zich voor je ogen dan ook uitkristalliseert. Op het pad dat leidt vanaf Egypte naar het beloofde land heb je het vertrouwen dat in de toekomst ook alles, zoals in het verleden, zijn plaats en zijn doel krijgt.

Geleerd van Sjef Laenen, [info@quintessentia.org](mailto:info@quintessentia.org)

Marijke van Proosdij



Marinus van de Berg

## PRATEN OVER AFSCHEID, STERVEN EN ROUW

Zondag 6 oktober, 10.30 uur  
Spreker Marinus van den Berg

Entree: € 7,00; Hoeksteenleden en vrienden/belangstellenden € 5,00; voor leden van de bibliotheek online via Ideal € 5,50; koffie/thee €1,00

De rode draad in het werk van Marinus van den Berg is: omgaan met de dood moet je niet wegstoppen. De dood hoort bij het leven. Door met elkaar te praten, kun je leren op een menselijke manier om te gaan met afscheid en de dood. Tijdens deze lezing staat praten over de dood dan ook centraal. Hoe praat je met je naasten over je eigen aanstaande dood? Over het afscheid dat je graag zou willen? Hoe praat je als nabestaande over de rouw die je voelt? En hoe praat je zelf met iemand die rouwt? Met elkaar praten en in contact blijven rondom sterven en afscheid willen we meestal wel, het geeft troost en verbinding. Maar vaak weten we niet hoe, of voelen we ongemak, waardoor we het uit de weg gaan.

Marinus van den Berg geeft u aan de hand van verschillende boeken die hij schreef meer inzicht in hoe we met onze naasten in gesprek kunnen gaan over de dood. Na de pauze is er gelegenheid tot vragen stellen.

Marinus van den Berg werd in 1947 in Wijhe (Overijssel) geboren. Hij bezocht het kleine seminarie te Zenderen en studeerde vervolgens aan de Katholieke Theologische Hogeschool Utrecht en aan de Universiteit van Yale in New Haven (VS). Nadat hij acht jaar pastor in het verpleeghuis Randerode in Apeldoorn was geweest, werd hij in 1984 pastoraal vormingswerker voor de gezondheidszorg in Almelo. Een functie die hij vijftien jaar uitoefende. Sinds 1 juni 1998 is hij geestelijk verzorger in Antonius IJsselmonde te Rotterdam en sinds 1 oktober 2008 bij het regionaal palliatief centrum Cadenza te Rotterdam. Marinus van den Berg heeft al tientallen succesvolle boeken geschreven en is een veelgevraagd spreker op lezingen en symposia. *Deze lezing wordt georganiseerd in samenwerking met de Bibliotheek aan de Vliet en vindt plaats in het Vrijzinnig Centrum De Hoeksteen Rozenboomlaan 119, 2274 HK Voorburg.*

## Een Avondje filosoferen: Hartmut Rosa

Woensdag 21 oktober 20.00 uur  
in Sassenheim

Op *Een Avondje filosoferen*, staat de filosoof Hartmut Rosa centraal. Hartmut Rosa is een modern filosoof met studies in sociologie en politicologie. Hij wijst ons op de versnelling van het dagelijkse leven door de moderne technische ontwikkelingen. Dat leidt naar gevoelens van het leven

‘niet bij te kunnen houden’, geweldige haast te hebben en vervolgens gevoelens van vervreemding. Een pas op de plaats maken is in theorie mogelijk, maar er zijn grote krachten aan het werk. Het moderne kapitalisme eist, zegt Rosa, van ons deze haastige inzet met tegenwoordig niet als doel vooruitgang, maar het voorkomen van ‘hopeloos achterblijven’. Rosa voerde het concept ‘Resonantie’ in. Resonantie moet je helpen om je thuis te blijven voelen in de wereld.

We lezen op de avond ook gezamenlijk enkele teksten en kijken ook eventueel naar afbeeldingen met de beamer. Dus indien nodig, bril mee!

Spreker: drs. Katrijne Bezemer  
Datum: woensdag 23 oktober 2019

Tijd: 20.00-22.00 uur

Plaats: Witte Zaal, Julianakerk, Julianalaan 6, 2171 CZ Sassenheim  
**Vrij toegang, opgave is niet nodig.**



Theemiddag

### Theemiddag bij Wim Toes

Vrijdag 16 augustus werd al vanouds bij Wim de theemiddag gehouden. Nieuw was de locatie. Een aantal leden en vrienden moesten wel zoeken in de nieuwe wijk naar Marienpark 97. Uiteindelijk na wat telefoontjes, vonden ze het gebouw 'Nieuw' Marienpark toch.

Ruim 25 leden, vrienden, belangstellenden pasten gemakkelijk in zijn woonkamer.



Theemiddag 2

Velen hadden hapjes, salades, verschillende kazen, cake en gebak meegebracht.

Een dag tevoren had Wim nog inkopen gedaan voor het geval dat.

De theemiddag bij hem liep op rolletjes. Met name Anneke Brandt sloofde zich, vrijwillig, enorm uit om daar waar nodig, de gasten van koffie of thee te voorzien en later van drankjes. Daarvoor dank Anneke!

Een goed initiatief om in de periode dat de kerk geen eigen activiteiten heeft toch elkaar te kunnen ontmoeten.

Zo rond een uur of zes vertrok iedereen weer huiswaarts. Het was een bijzonder geslaagde middag.

We kijken alweer uit naar 14 augustus 2020.

Simon



Theemiddag

### Kring Desgevraagd

Leidschendam/Voorburg/  
Mariahoeve)

Er wordt verder gegaan met de bespreking van het boek *Heilige onrust* van Frits de Lange, hoofdstuk 5: *De tijd van religie is voorbij*. Vanaf november wordt het boekje besproken *De vijf artikelen van de remonstranten*.

De kring komt bijeen op de derde vrijdag van de maand om 14.30 uur in de **Hoeksteen**, Rozenboomlaan 119, te Voorburg.

De geplande data: 20 september, 18 oktober, 29 november, 17 januari, 20 maart en 17 april (Iedereen is van harte welkom).

### Oecumenisch vrouwenwerk

Woensdag 18 september is de startochtend van het Oecumenisch Vrouwenwerk in de Kruisheuvelkerk, Burg. Roeringlaan 6 in Leidschendam. Deze ochtend start het nieuwe seizoen van alle kringen. De kern van het vrouwenwerk is de Vrouw en Geloofgroep die elke derde woensdagochtend van de maand van 10 tot 12 in één van de kerken in Voorburg of Leidschendam bij elkaar komt. Dit seizoen is het thema op de Vrouw en Geloofgroep "Relaties in en met de Bijbel". De eerstvolgende bijeenkomst na de startochtend is gepland op woensdag 16 oktober in de Leidraad, Harriët Freezerhof 20 in Leidschenveen. Daarna komt de groep bij elkaar op woensdag 20 november in de Maartenszaal, naast de Sint Martinuskerk, Oosteinde 56 in Voorburg. Voor informatie kan men terecht bij: Plony Korving, 06 10 29 27 26 of [p.korving@outlok.com](mailto:p.korving@outlok.com) en Marianne Pompert, 06 28 14 97 19 of [pompertmarianne@gmail.com](mailto:pompertmarianne@gmail.com)

Voorburg/Leidschendam

Voorburg, oktober 2019

Aan de leden en vrienden van de Remonstrantse Gemeente in Voorburg,  
Leidschendam, Rijswijk en Den Haag (Marlot, Mariahoeve en Bezuidenhout),

Op **dinsdag 12 november** organiseert de wijkcommissie Voorburg-  
Leidschendam  
een wijkbijeenkomst waarvoor wij u allen graag uitnodigen.

**Thema: Over verdriet en rouw, wat kan de kerk betekenen?**

Een volwassen gedeelde identiteit, zo zegt Arthur Polspoel in zijn boek 'Wenen om het verloren ik, over verlies en rouwen' is een gedeelde identiteit met de ander. Dat betekent ook dat we, als die ander onverhoopt wegvalt, wij ook, in meerdere of mindere mate, iets van onszelf verliezen. We wenen dan om ons verloren ik, om de persoon die we waren in relatie met die voor ons betekenisvolle ander. Naarmate we ouder worden, maar soms ook jonger, doen we hiermee ervaringen op. Maar hoe houden we ons staande bij zulke ingrijpende persoonlijke ervaringen? Hierin lijkt ook de gemeenschap, de mensen om je heen, van groot belang. 'Gemeenschap' wordt wel gezegd is een randvoorwaarde om met verdriet te kunnen leven. Buiten een gemeenschap – je eigen sociale netwerk, maar ook een rouwcafé of een kerk - doe je er beter aan niet verdrietig te worden c.q. te rouwen. *Een kerk reikt voor deze soms diep ingrijpende existentiële ervaringen bovendien een bedding aan in de liturgie. Zo gedenken we in de novembermaand diegenen die ons ontvielen en steken we waxinelichtjes aan voor anderen, buiten onze gemeente aan wie we nog altijd denken. In deze wijkbijeenkomst gaan we hierover met elkaar in gesprek.*

De inleiding wordt verzorgd door Ds Antje van der Hoek.

Vanzelfsprekend is iedereen die geïnteresseerd is in het onderwerp van harte  
welkom.

De bijeenkomst vindt plaats in het Vrijzinnig Centrum **De Hoeksteen**,  
Rozenboomlaan 119 te **Voorburg, aanvang 14.30 uur**. Opgave is niet nodig.

Met een hartelijke groet, mede namens ds Antje van der Hoek

namens de wijkcommissie  
Annelies van Kampen



Parkdienst 2018

## Parkdienst Sassenheim

Voor de zestiende keer wordt zondag 15 september om 10.00 uur in park Rusthoff te Sassenheim de parkdienst gehouden. De parkdienst is een initiatief van de Raad van Kerken in Sassenheim in samenwerking met de Oranjevereniging. De dienst is het begin van het kerkelijk seizoen en het begin van de Najaarsfeesten in Sassenheim

De parkdienst zal dit jaar een gezinsdienst zijn. Samen met de plaatselijke pastores ds. Hendrik Betting van de Protestantse Gemeente Sassenheim en Hans van Wijk pastor/geestelijke verzorger Marente zal meesterverteller Kees Posthumus de dienst leiden.

Kees Posthumus is verhalenverteller en kerkjournalist. Hij werd opgeleid tot onderwijzer en studeerde vijf jaar theologie in Nijmegen en Utrecht. In 2002 startte hij een eigen bedrijf als verteller: Kees Posthumus Vertelt. Sindsdien gaf hij honderden voorstellingen in het hele land, in kerken en kroegen, in tuinen en op schepen. Aanvankelijk werkte hij daarnaast als kerkjournalist. Sinds september 2010 wijdt hij zich fulltime aan vertellen, schrijven en voorzitten.

Het thema voor de Gezinsdienst van dit jaar is: **“Wonderen zijn de wereld niet uit”**. We vragen ouders met kinderen om in de voorste vakken te gaan zitten.

De opbrengst van de collecte gaat dit jaar naar de kledingbank en voedselbank. De muzikale begeleiding zal worden uitgevoerd door het koperensemble o.l.v. Theo Peters.

Bij slecht weer wijkt de parkdienst uit naar de Pancratiuskerk. Indien nodig zal dit gecommuniceerd worden via de websites van de Oranjevereniging en van de kerken, via de app van de Oranjevereniging en op zondagochtend bij de entrees van het park.

Na afloop van de dienst is er gelegenheid om een kopje koffie, thee of limonade te drinken.

Oppasdienst is in de Havenkerk, ingang Bijweglaan 4, open vanaf 9.40 uur.

Het belooft weer een mooie bijeenkomst te worden! We hopen u te ontmoeten!

De Parkdienstcommissie.



Kees Posthumus

Indien onbestelbaar: Rozenboomlaan 119, 2274 HK Voorburg

## AGENDA

### SEPTEMBER

- di 10 14.00 u Griekse leeskring, Marcus Ev.; hoofdstuk 15.  
Olgaland 18, Den Haag
- zo 15 10.00 u Parkdienst te **Sassenheim**, in park Rusthoff
- vr 20 14.30 Kring *Desgevraagd* o.l.v. ds. R.F. Philipp
- zo 22 10.30 u Kerkdienst, ds. K. Bezemer, m.m.v. het Hoeksteen-  
koor o.l.v. Frits Muusse, opening van het nieuwe  
seizoen. **Aansluitend wordt u een lunch aangeboden  
door de vereniging. Opgave gewenst.**

### OKTOBER

- di 1 14.00 u Latijnse leeskring, Judith, Olgaland 18, Den Haag
- zo 6 10.30 u Hoeksteenlezing *Praten over afscheid, sterven en  
rouw*, spreker Marinus van de Berg
- do 17 20.00 u Leeskring. *Epicetus, leven als een filosoof.*  
o.l.v. drs. K. Bezemer
- vr 18 14.30 u Kring *Desgevraagd* o.l.v. ds. R.F. Philipp
- wo 23 20.00 u Lezing. *Een avondje filosoferen*, spreker  
drs. K. Bezemer, **SASSENHEIM**
- zo 27 10.30 u Kerkdienst, ds. Bezemer, m.m.v. het Hoeksteenkoor  
o.l.v. Frits Muusse

### NOVEMBER

- zo 3 10.30 u Hoeksteenlezing *Hildegard van Bingen*,  
spreker Kitty Bouwman

## Colofon

### Voorganger:

Ds. K. Bezemer,  
Floris Versterlaan 23  
2343 RV Oegstgeest  
Tel.: 071 532 04 38  
kbezemer@iroka.nl

### Voorzitter:

S.J. van Proosdij  
Tel.: 070 386 86 85  
s.proosdij@kpnmail.nl

### Secretariaat:

J.J. Jager  
Tel.: 06 206 17 539  
secretarishoeksteen@gmail.com

### Penningmeester

G.Vallenduuk-Visser  
Tel: 0252 213 998  
penningmeesterhoeksteen@gmail.com

### Gebouw/verhuur:

J.J. Jager  
Tel.: 06 206 175 39  
jagerjjan@gmail.com

### Contactpersonen

#### ziekenhuisopnamen:

Ds. K. Bezemer of  
J.J. Jager

#### Redactie Stemmen:

G. Hornman-Oldenbeuving  
M.van Proosdij-v.d. Beukel  
H. van Wingerden  
W. Toes

#### Eindredactie:

A.G. Spruijt  
Tel.: 070 347 28 07  
agspruijt@gmail.com

#### Bankrekeningnummer:

NL 93 INGB 0000 137735  
Vereniging van Vrijzinnig Gods-  
dienstigen te Voorburg

#### Maandblad Stemmen:

*Op aanvraag via het secretariaat*

#### Redactieadres:

stemmen@kpnmail.nl  
Rozenboomlaan 119  
2274 HK Voorburg

#### Website

www.vrijzinnigcentrumdehoek-  
steen.nl

## Datum inleveren kopij

Wilt u de kopij voor het november nummer a.u.b. uiterlijk 16 oktober a.s. insturen naar [stemmen@kpnmail.nl](mailto:stemmen@kpnmail.nl) of naar Rozenboomlaan 119, 2274 HK Voorburg/