



STEMMEN UIT HET VRIJZINNIG CENTRUM DE HOEKSTEEN

VOORBURG - SASSENHEIM/LISSE

Adres: Rozenboomlaan 119, 2274 HK Voorburg
Telefoon 070 386 34 13

Jezus in Egypte

Diverse tradities verbinden Jezus met Egypte. De eerste link tussen dit land en Jezus wordt in de geboorteverhalen van Jezus in de Bijbel gelegd. In Mattheüs 2: 13-15 staat hoe Jozef in een droom gewaar-schuwde om met Maria en Jezus voor koning Herodes naar Egypte te vluchten. Als toelichting staat daar nog bij: Zo ging in vervulling wat de Heer door de profeet gezegd heeft: 'Uit Egypte heb ik mijn Zoon geroepen.' Immers later zou Jezus weer uit Egypte naar Israël terugkeren om daar zijn missie op te pakken.

De vlucht van Maria, Jozef en kind naar Egypte is altijd een geliefd thema voor schilders geweest. Diverse artiesten schilderden landschappen en het echtpaar met ezel. Tijdens deze tocht zouden volgens buitenbijbelse bronnen ook nog wonderen geschied zijn, die zij trachtten af te beelden zoals snelgroeiend graan en opkomende bijzondere bloemen. Hoe de reis precies verliep, bleef daarbij onbekend en ondergeschikt. De Bijbel pakt simpel de draad weer op door te vertellen dat na de dood van Herodes de heilige familie terugkeert uit Egypte en zich in Nazareth vestigt.

Paul Perry heeft aan deze reis van de heilige familie naar Egypte een boek gewijd. Het heet - vertaald uit het Engels- 'Jezus in Egypte' en draagt de ondertitel, 'De ontdekking van de geheimen van Jezus' kinderjaren (Ballantine Books). Aan de ene kant is het een zoektocht in verschillende religieuze tradities. Perry tracht in de voetsporen van de vroegere vluchtelingen te treden. Egypte heeft nu minder Joodse bewoners en synagogen dan vroeger, maar deze zijn geregeld een bron van informatie voor Perry. Hetzelfde geldt voor de christelijke koptische kerken in het huidige Egypte en zelfs voor islamitische heilige plaatsen. Aan de andere kant is er een lange traditie van volksverhalen die vertellen over het verblijf van Jezus in bepaalde plaatsen. Uiteindelijk maakt Perry een lange reis die langs de oevers van de rivier de Nijl voert.

Op diverse plaatsen worden oude waterputten vereerd waar Maria gesprekken zou hebben gehad met bewoners. Ook zijn er verhalen over wonderen die lang geleden gebeurden tijdens de aanwezigheid van de heilige familie. Al bestaande oude verhalen werden in de tijd van Theophilus, de bisschop van Alexandrië, in de 4-e eeuw opgetekend. Maar er zijn ook plaatsen die zich doen voorstaan op een langdurig verblijf van de heilige familie. Binnen de muren van een koptisch klooster in Deir- Al-Muharraq (vlakbij het oude Caïro) zou



Jezus op de Nijl, geschilderd door nonnen van Dimyana

In dit nummer

Van het bestuur	2
Bloemengroet	2
Wij heten welkom	2
90 jaar Hoeksteenkoor	3
Lezing Bevrijding	3
Kerk en koor	3
Kunstmuseum	3
AGENDA	4

HOEKSTEENLEZINGEN

Bevrijding
zondag 5 mei 10.30 uur
spreker Ine Zantingh

Louis Couperus over religie
zondag 2 juni 10.30 uur
spreker Katrijne Bezemer

‘het eerste huis’ van de heilige familie zijn bewaard, als onderdeel van het oude gebouw. Het altaar, gemaakt uit een steen van het heilige huis, vormde ‘de eerste christelijke kerk van de wereld’, aldus de abt. Perry’s onderzoek heeft naar opmerkelijke resultaten geleid die tonen dat bijzondere gebeurtenissen uit vroegere tijden zeer lang in het geheugen van de mensheid blijven bestaan en van generatie op generatie worden doorgegeven.

Hartelijke groet,
Katrijne Bezemer



Bloemengroet

De bloemen van de dienst in maart gingen namens u naar mw. A.J. Dek-v.d. Schaft.

Wij heten welkom als lid

Mw. M. Zwolsman-Uding

Van het bestuur

Het afscheid van **Jan en Jolande Jager** zal op informele wijze plaatsvinden bij de afsluitende kerkdienst in de Hoeksteen op 23 juni.

Theemiddag

Deze zal dit jaar plaatsvinden in de Hoeksteen 15 augustus, 14.30 uur

Theologische zomerschool Den Haag 2024

thema: Hemel en Aarde, Tijd: maandag 24 t/m vrijdag 28 juni 2024, Locatie : Bosbeskapel, Bosbesstraat 5, 2564 PA Den Haag.

De zomerschool bestaat uit acht lessen-met-gesprek over thema's uit de theologie, verbonden aan Bijbel, cultuur en samenleving.

wil je meer info, bel dan met 06 50 22 82 50.

Wil je je direct aanmelden, schrijf dan een mail aan:

theologischeschool@gmail.com m.v.v. je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres of naar postadres: Ria Keijzer - Meeuwse, Tollenskade 17, 2274 LT Voorburg.

Raad van kerken

Op de avond van de dodenherdenking zaterdag 4 mei organiseert de Raad van Kerken Leidschendam--Voorburg de jaarlijkse herdenking in de Martinuskerk aan het Oosteinde.

Om 18.30 uur is er muziek, om 18.45 uur start de herdenking. Om 19.30 uur vertrekt de stille tocht vanaf het kerkplein naar het Sijtwendepark. Daar volgen om acht uur de twee minuten stilte, een toespraak van de burgemeester en de kranslegging.

Het thema van deze herdenking is ‘Het onzichtbare zichtbaar maken’. De herdenking is voorbereid door een werkgroep van de Raad van Kerken Leidschendam-Voorburg, de Liberaal Joodse Gemeente Den Haag, het veteranen comité Leidschendam-Voorburg en het Sint Maartenscollege Voorburg. De herdenking in de Martinuskerk zal via een livestream te volgen zijn via de website. www.kerkdienstgemist.nl

Lezing over het bombardement op het Bezuidenhout, d.d. 8 april

Hieronder vindt u een internetadres (1) en google zoektermen (2 en 3) voor de filmpjes die tijdens de lezing over het Bezuidenhout-bombardement werden genoemd.

1. Een inktzwarte bladzijde. Bommen op Den Haag (het filmpje van de vliegers en de vluchtenden door Voorburg): <https://www.youtube.com/watch?v=PqxZ6ke4SKU>
2. Haage Herinneringen: Kees Jol - Het leven wagen voor een half brood
3. Het bombardement Bezuidenhout Den Haag | (toelichting: historische rondwandeling langs informatieborden in Den Haag)

Kees Jol

Kerk en koor Pinksteren

Voorganger Katrijne Bezemer
Organist Albert van der Haven
Streaming Debbie Corbeels
M.m.v. het Hoeksteenkoor o.l.v. Frits Muusse
Het koor zal tijdens de dienst zingen:
Tui amoris ignem Taizé
Hebe deine Augen auf F. Mendelssohn
Nun danket alle Gott J.S. Bach

Collecten:

1e voor de instandhouding eigen geloofsgemeenschap
2e HipHelpt
Denkt u ook aan het bloemenbusje bij de uitgang?

Vooraankondiging

Het Hoeksteenkoor bestaat dit jaar 90 jaar. Dit wordt gevierd op **zondagmiddag 16 juni 15.00 uur** met een concert.

Naast het Hoeksteenkoor o.l.v. Frits Muusse werken mee: Albert van der Haven organist, Anke Muusse contrabas, Pauline Verkerk dwarsfluit, Julia Bronkhorst, het Homus kwartet en Arjan Meidam pianist.

Vrije toegang

BEVRIJDING

Spreker Ine Zantingh

Zondag 5 mei, 10.30 uur

Entree: € 8,00; Hoeksteenleden en vrienden € 6,00; incl. koffie/thee

Op zondag 5 mei herdenken we dat ons land 79 jaar geleden bevrijd werd van de Duitse overheersing. Wat lang geleden alweer....Is er in die 79 jaar iets veranderd in onze manier van kijken naar oorlog en bevrijding? Uiteraard.

Hoe is die verandering zichtbaar in de poëzie, dat venster op de wereld dat soms zo'n helder licht kan laten vallen op gedachten, gebeurtenissen en gevoelens? Hoe werd het begrip bevrijding destijds beleefd en hoe is dat nu? Welke dichters kunnen ons daarbij wellicht tot gids zijn? Veel vragen om mee bezig te zijn, met daarna misschien hier en daar een antwoord.

Drs. Ine Zantingh studeerde Italiaans (kandidaats) en Algemene Taalwetenschap (doctoraal) aan de Universiteit van Amsterdam. Later behaalde zij aan de Università per stranieri di Perugia het CELI 5 examens en vervolgens aan de UvA haar doctoraal Nederlandse Taal- en Letterkunde en haar eerstegraads lesbevoegdheid Nederlands, waarna zij bijna twintig jaar werkzaam was als docent op een school voor havo en vwo in Amsterdam.

Poëzie heeft haar grote belangstelling, zij verzorgde lezingen over o. a. Ida Gerhardt, Vasalis, Gerrit Achterberg, Joseph Brodsky en Martinus Nijhoff.

Zij schrijft ook zelf gedichten en biedt poëzieworkshops aan.

Voor meer informatie: inetaal.nl.



Max Beckmann in het Kunstmuseum

Tot en met 20 mei is in het Kunstmuseum (v.h. Gemeentemuseum) een tentoonstelling van werken van de Duitse schilder Max Beckmann te zien. Beckmann probeerde met zijn werk greep op de werkelijkheid te krijgen. Hij schroomde daarbij niet om ook religieuze onderwerpen aan te snijden. Een voorbeeld daarvan is het drieluik "Toneelspelers in Amsterdam", vertolking van de gedachte dat de mens in het leven meerdere rollen speelt.

Een boeiende tentoonstelling, ook voor hen die niet tot liefhebbers van expressionistische kunst gerekend willen worden (w.o. o. g.).

Ton Spruijt





Indien onbestelbaar: Rozenboomlaan 119, 2274 HK Voorburg

AGENDA

MEI

- zo 5 10.30 u Hoeksteenlezing *Bevrijding* spreker Ine Zantingh
vr 17 14.30 u Leeskring *Desgevraagd* o.l.v. Reinhold Philipp
zo 19 10.30 u Pinksterdienst, ds. K. Bezemer m.m.v.
het Hoeksteenkoor o.l.v. Frits Muusse

JUNI

- zo 2 10.30 u Hoeksteenlezing *Loius Couperus over religie*
spreker Katrijne Bezemer

zo 16 15.00 u 90-jarig jubileumconcert Hoeksteenkoor

Inleveren kopij

Wilt u de kopij voor het juninummer a.u.b. uiterlijk 4 mei a.s. in-
zenden naar stemmen@kpnmail.nl of naar Rozenboomlaan 119,
2274 HK Voorburg.

COLOFON

Voorganger:
Ds. K. Bezemer,
Floris Versterlaan 23
2343 RV Oegstgeest
Tel.: 071 532 04 38
kbezemer@iroka.nl

Voorzitter:
Mw. mr. drs. F.J.R. de Boer
Tel: 070 386 95 04
fjr.deboer@hetnet.nl

Secretaris:
VACANT

Penningmeester:
G. Vallenduuk-Visser
Tel: 0630 40 90 87
ivallenduuk@gmail.com

Zaalverhuur:
G. Vallenduuk-Visser
Tel: 0630 40 90 87
ivallenduuk@gmail.com

Contactpersonen:
ziekenhuisopnamen
Ds. K. Bezemer

Livestreaming
D. Corbeels - van Proosdij

Redactie Stemmen:
G. Hornman-Oldenbeuving
M. van Proosdij-v.d. Beukel
W. H. Kraan
C. J. Jol

Eindredactie:
A.G. Spruijt
Tel: 070 347 28 07
agspruijt@gmail.com

Bankrekeningnummer:
NL 93 INGB 0000 137735
Vereniging van Vrijzinnig Gods-
dienstigen te Voorburg

Maandblad Stemmen:
Op aanvraag via het secretari-
aat

Redactieadres:
stemmen@kpnmail.nl
Rozenboomlaan 119
2274 HK Voorburg

Website
[www.vrijzinnigcentrumdehoek-
steen.nl](http://www.vrijzinnigcentrumdehoek-
steen.nl)