



## STEMMEN UIT HET VRIJZINNIG CENTRUM DE HOEKSTEEN

**VOORBURG - SASSENHEIM/LISSE**

Adres: Rozenboomlaan 119, 2274 HK Voorburg  
Telefoon 070 386 34 13

### Uitzien naar vrede

In de feestelijke maand december vieren we de geboorte van Christus. Maar misschien meer dan ooit drukt op ons het bewustzijn van oorlog, verdriet en lijden die mensen elkaar aandoen. We snakken naar vrede. Een van de bijnamen van Christus is 'vredevorst' of ook wel 'vredesvorst'. Deze benaming komt voor in het bijbelboek Jesaja 9:6 "Er is een kind geboren(...) Men zal hem noemen: Wijs bestuurder, Goddelijke held, Eeuwige vader, Vredevorst. Groot is zijn macht en duurzaam de vrede." Ondanks deze benamingen is Jezus van Nazareth zelf door geweld om het leven gekomen en lieten de opvolgende eeuwen geen vreedzame wereld zien. Maar vrede is wel altijd een ideaal dat mensen met een christelijke achtergrond met elkaar delen. Een bekend symbool voor de vrede is de witte duif.

De kersttijd is een tijd bij uitstek om vrede centraal te stellen. Diverse verhalen over de Eerste Wereldoorlog vertellen dat er een kerstbestand tussen de Duitse en de Franse troepen ontstond. Vanaf beide kanten van de loopgraven konden de manschappen elkaar de bekende kerstliederen horen zingen. Waarom moesten ze elkaar eigenlijk bestrijden? Beide partijen wilden het kerstfeest vieren. Tijdelijk zwegen de wapens. Op het laatst was het een kwestie van vertrouwen of de andere partij zich wel echt aan de afspraak zou houden. Zouden zo in Oekraïne ook de wapens kunnen zwijgen? En dan misschien zonder gedeelde religie, maar toch... Kan ook in het Midden-Oosten een wapenstilstand plaatsvinden?

Naast de vrede tussen mensen wordt in onze tijd steeds vaker gewezen op de noodzaak van vrede tussen mens en natuur. Het oude kerstlied 'Midden in de Winternacht' bezingt al vrede met betrekking tot de dieren. "Midden in de winternacht ging de hemel open. Vrede was het overall, wilde dieren kwamen bij de schapen in de stal en zij speelden samen." Hoe een schaap met een 'wild dier' speelt in een door mensen gemaakte stal, is niet geheel duidelijk maar de bedoeling van de tekst wel. Al het leven kan nu met elkaar opschieten. Vijanden zijn vrienden geworden. De reden wordt later in het lied gegeven. Het aardse paradijs is in die nacht met de geboorte van Christus gekomen. Dat het een paradijs is dat nog niet in realiteit aanwezig is maar slechts in potentieel, is ons bekend.

Bij de zorg voor de leefomgeving, de dieren en planten, moeten wij ook rekening houden met toekomstige generaties. De indiaan Seattle, die begin 19e eeuw door blanken wordt gevraagd om het land van



Witte duiven in de kerstboom

### In dit numme

Van het secretariaat	2
Kerk en koor	2
Geen kerstcantate	2
Adventviering	3
Nieuwjaarsbijeenkomst	4
Lezing rituelen en symbolen	4
HipHelpt	4
Jong muzikaal talent	5
Godsdienstonderwijs	6
Steunsysteem	7
AGENDA	8

**ADVENTVIERING**  
zondag 10 december 2023  
14.30 uur

**NIEUWJAARSBIJEENKOMST**  
zondag 7 januari 2024  
10.30 uur

**HOEKSTEENLEZING**  
zondag 4 februari 2024  
10.30 uur

Rituelen en Symbolen wereldwijd  
spreker Marien van den Boom

zijn voorouders te verkopen, zegt: "Als wij ons land aan u verkopen, houd er dan van zoals wij er van gehouden hebben. Behoed het, zoals wij het behoed hebben. Bewaar in uw hart de herinnering aan het land zoals het is op de dag dat u het in bezit nam. Behoed het voor uw kinderen met alle kracht die in u is, al uw geestkracht en heel uw hart. Heb het lief zoals god ons allen liefheeft. Een ding weten wij zeker: onze god is dezelfde god. Hij houdt van deze aarde. Zelfs de blanke man zal niet uitgezonderd worden van ons aller bestemming. Misschien zijn wij toch broeders - wij zullen zien."

Ik hoop dat in ons nieuwe jaar 2024 er meer plaats zal zijn voor deze 'dubbele-vrede', tussen mensen onderling en mensen en de natuur.

Hartelijke groet,  
Katrijne Bezemer

### **Correctie adres Wim Toes**

Eindhovenschestraat 19, 8252 LJ Dronten  
Mobiel 0652 26 14 67. Thuis 0321 82 40 27

### **Kerk en koor**

**Maandag 25 december 10.30 uur Kerstdienst,**  
*vanaf 10.15 uur zingen we samen kerstliederen*  
Voorganger (wordt later bekend gemaakt)  
Organist Albert van der Haven  
Streaming Debbie Corbeels  
Hoeksteenkoor o.l.v. Frits Muusse

Het koor zingt tijdens de kerstdienst:

O du fröhliche, o du selige	Anoniem
Jul, jul, strålande jul	G. Nordqvist
Still und Heilig war die Nacht	M. Zonnenberg
Joy to the world	G. Händel / H. van der Laan

Collecte:

De collecte is bestemd voor het Hoeksteenkoor  
Denkt u ook aan het bloemenbusje bij de uitgang?

### **Zondag 28 januari 10.30 uur**

Voorganger (wordt later bekend gemaakt)  
Organist Albert van der Haven  
Streaming Debbie Corbeels  
Hoeksteenkoor o.l.v. Frits Muusse

Het koor zingt tijdens dienst:

Lob und Preis dem Herrn	J.S. Bach
Agnus Dei	G.F. Händel
Onze Vader	Anoniem

Collecten:

1e collectie voor de eigen geloofsgemeenschap  
2e collectie Wilde Ganzen  
Denkt u ook aan het bloemenbusje bij de uitgang?

### **Bloemengroet**

De bloemen van de maand november gingen namens u naar mw. M. Bulir te Leidschendam.

### **Van het secretariaat**

Overleden: de heer W. van Pelt te Voorburg.

Het In Memoriam volgt in het volgende nummer van Stemmen.

### **Wij heten welkom als lid**

Mw. E. Exel - Dijkshoorn



### **Geen kerstcantate**

Niet alleen in het holst van de nacht van het jaar, iedere dag van het jaar heeft het licht het koud.

Het vraagt om geen engelenstemmen, het hongert naar een beetje gerechtigheid aan deze kant van de tijd.

En dromen doet het ook niet van eeuwig hemelse zomers in en om het vaderhuis, het hunkert naar

andere dagen ooit zonder marteling en moord, het licht dat van puur licht kind is en woord.

Hans Andreus



Wijkcommissie Voorburg-Leidschendam/ VVG Voorburg

Voorburg, november 2023

Aan de leden en vrienden van de VVG  
Aan de leden en vrienden van de Remonstrantse Gemeente wonende in Voorburg,  
Leidschendam en Den Haag (wijken Marlot, Mariahoeve en Bezuidenhout)

Beste mensen,

Graag maken wij u attent op twee **adventsbijeenkomsten**:

**Zondag 10 december 2023 om 14.30 uur**, Vrijzinnig Centrum de Hoeksteen,  
Rozenboomlaan 119 Voorburg, gezamenlijke adventsbijeenkomst van de VVG en de  
Remonstranten uit Leidschendam-Voorburg, Marlot, Mariahoeve en Bezuidenhout.

Graag nodigen we u hiervoor uit.

Deze middag vieren we samen advent in de sfeervolle kerkzaal onder het genot van hapjes en drankjes. Ds. Antje van der Hoek en Geerke Spruijt leveren een inhoudelijke bijdrage en de organist Henrick Dijkstra begeleidt ons op het orgel bij het zingen. De viering zal rond 17.15 uur worden afgesloten met een Indonesisch buffet. De bijdrage voor de gehele of gedeeltelijke adventsbijeenkomst is € 10,00 (pinnen is mogelijk).

**Opgave voor de middag en/of afsluitende buffet uiterlijk vóór vrijdag 1 december** via een lijst in de Hoeksteenerk of per telefoon 06 30 40 90 87 of per e-mail [ivallenduuk@gmail.com](mailto:ivallenduuk@gmail.com)

**Vrijdag 15 december 2023 om 12.00 uur**, Remonstrantse kerk, Laan van Meerdervoort 955 Den Haag, adventsviering tijdens een lunchbijeenkomst met de gebruikelijke ingrediënten, zoals samenzang, muziek, een korte overdenking, en vooral gezelligheid. De bijdrage is € 5,00.

Ook bij deze bijeenkomst bent u van harte welkom.

**Opgave vóór 8 december** per telefoon 070 325 07 79 of e-mail [remondenhaag@hetnet.nl](mailto:remondenhaag@hetnet.nl).

Hartelijke groet namens de VVG en de Wijkcommissie

Simon van Proosdij en Annelies van Kampen-Sterk



### **Nieuwjaarsbijeenkomst** Zondag 7 januari 2024, 10.30 uur

We komen samen voor een gezellige ochtend waarbij we kunnen genieten van koffie of thee en een drankje, vergezeld van een hapje. We zullen we klinken op het nieuwe jaar dat voor ons ligt.

Aan het begin van onze bijeenkomst zal Julia Bronkhorst het Berki pianoduo en een klein koor uit Oekraïne verwelkomen. Zij zullen voor ons optreden. U bent deze morgen van harte welkom.



Marien van den Boom

### **Rituelen en symbolen wereldwijd**

- *cirkelen om een geheim* -

Spreker Marien van den Boom  
zondag 4 februari, 10.30 uur  
entree: € 8,00; Hoeksteenleden en vrienden € 6,00, incl. koffie/thee

Symbolen en rituelen - beelden van schepping en oorsprong, geboorte en dood, geborgenheid en vrijheid. De mens kan niet zonder meer leven in een werkelijkheid die geen oorzaak, reden of doel zou hebben. De mens heeft oerbeelden nodig om crises te doorstaan en orde te scheppen in ruimte en tijd. Met name de ervaring van *geborgenheid* en *vrijheid* speelt in scheppingsverhalen en -rituelen een grote rol. 'Hemel' en 'aarde' scheiden zich van elkaar om ruimte te maken voor de mens. Omwille van vrijheid en autonomie moet de mens die oorspronkelijke geborgenheid opgeven. Symbolen en rituelen, een boeiend panorama om eenheid en verscheidenheid in wereldreligies te ontdekken.

Marien van den Boom studeerde goedsdienstwetenschap en theologie aan de Vrije Universiteit. Hij promoveerde op de invloed van het Europees denken binnen de moderne arabisch-islamitische filosofie. Tijdens zijn academische loopbaan doceerde hij in Amsterdam, Brussel en het Verre Oosten met name over symboliek en filosofie in de grote wereldreligies.



### **HipHelpt in Leidschendam-Voorburg**

Wij worden geacht steeds meer zelfredzaam te zijn. Maar wat als je wat extra hulp nodig hebt en er is niemand in de buurt om op terug te vallen?

Daarom start HipHelpt Leidschendam-Voorburg zodat niemand alleen hoeft te staan. Samen een wandeling maken, hulp in de tuin, helpen met formulieren of gewoon een belletje op zijn tijd. Iemand die een lamp voor je ophangt of die de boodschappen voor je doet omdat dat nu even niet kan. Gewoon hulp bij iets alledaags.

HipHelpt wil met vrijwilligers zorgen dat er dan hulp is voor mensen die dat nodig hebben, ongeacht hun cultuur of religie. Via een app komen mensen die hulp nodig hebben eenvoudig in contact met vrijwilligers.

Ook de helpdesk van HipHelpt kan zoeken naar een match in de buurt. Zo kunnen er nieuwe contacten in de wijk of in de omgeving ontstaan. De vrijwilligers zien of er méér hulp nodig is, bijvoorbeeld omdat mensen eenzaam zijn of kampen met financiële problemen.

HipHelpt wordt in Leidschendam-Voorburg gesteund en begeleid door de Raad van Kerken in LV.

Om goed van start te kunnen gaan, zijn we nu hard op zoek naar hulpbieders. Mensen die bereid zijn om iets te doen voor hun naasten. Een klein gebaar kan een groot verschil maken.

Nieuwsgierig geworden? Kijk op de website <https://hiphelpt.nl/leidschendam-voorburg> of **download de app** van HipHelpt om u/je te registreren.

En kijk hoe u/jij zich kunt aanmelden en hoe u/jij kunt aangeven wat soort hulp u/jij kunt bieden. Telefoonnummer: 071 203 24 85



## Jong muzikaal talent in de Hoeksteen

Zaterdag 4 november traden in de Hoeksteen de jonge talenten Maarten Bakker (17, piano en zang) en Kenneth Laban (19, piano) op. Zij komen uit de Talentenloods en deden bij ons podiumervaring op.

Nadat Paul de Beer, voorzitter van de Talentenloods, het concert geopend had, trad eerst Maarten Bakker op. Hij speelde/zong improvisaties met Engelstalige titels als: “Mother Nature’s Son”, “Fragile”, “Going down slowly”, “The roses went dry”, “While my guitar gently weeps” ...

Zijn pianobegeleidingen waren beheerst ritmisch, in diverse toonaarden, met soms spannende akkoorden. Het lijkt me dat het optreden ingestudeerd was, want al improviserend bedenk je niet zulke akkoorden. Aanvankelijk deed hij dit zeer ingehouden, maar naarmate hij op stoom kwam, en in het bijzonder na de pauze, kwam er soms een ruige dynamiek in zijn muziek.

Deze stukken zijn te beluisteren op Spotify. Ze staan in zijn onlangs opgenomen album ‘Uncut’.

Voor de pauze had Kenneth Laban zijn optreden ingezet met de polonaise op. 40 van Chopin: dit stuk heeft de bravoure passend voor een jong talent. Die bravoure vertoonde hij inderdaad. Hulde. Ook liet hij horen hoe je met minimaal pedaalgebruik het middendeel van een Mozart-sonate speelt. Daarna speelde hij onder meer Rachmaninoff. Hierbij speelde hij het vuur uit de vleugel (sorry: uit de piano).

Na afloop kregen de jonge musici een bloemenhulde uit handen van Simon van Proosdij en van Angelique Schipper initiatiefnemer van Stichting Talentenloods. Het meer dan 40-koppige publiek had gelijk, om naar dit concert te komen. In de voorruimte van de Hoeksteen ontwikkelde zich een levendige discussie.

Wicher Kraan

(de foto's zijn gemaakt door mw. W.H. Rotteveel)

## Niet echt een stal



Artikel Gerty Hoornman

\*\*\*\*

In Valencia in Spanje staat het Nationaal Museum voor Keramiek en Weelderige Kunst Gonzáles Martí (het paleis del Marqués de Dos Aguas). De vertaling van het Spaans naar het Nederlands is wel aardig. Dat het weelderig is, is meteen te zien aan de toegangspoort. Het gebouw stamt uit eind 15e eeuw maar is door de markies verfraaid. De gevel is opgesierd met albast, twee verdiepingen hoog. Bovenaan zetelt het beeld van Maria en onderaan, rond de ingang, komen twee watervallen naar beneden die twee rivieren symboliseren. Die zich dan weer vermengen met allerlei vegetatie. Per slot van rekening was dit het huis van de markies van twee wateren. Het gebouw is bekend door zijn weelderige gevel.

Binnen is een maquette te zien van deze gevel, maar het was toen wij er waren wel heel bijzonder, want in de ingang van dit bouwsel was Maria met kindje te zien. En de drie wijzen boden bij de deur hun gaven aan. Niet een stal, maar wel een mooi kerstplaatje.



Maarten Bakker



Kenneth Laban



## Godsdienstonderwijs in Leidschendam-Voorburg

Wellicht herinnert u zich nog de jaarlijkse collecte voor het Godsdienstonderwijs op de openbare scholen, tegenwoordig officieel Godsdienstig VormingsOnderwijs genoemd. In de laatste tijd is me enkele keren gevraagd naar dit GVO. De VVG was misschien al meer dan zeventig jaar geleden in Voorburg de initiatiefnemer ervan. Bekende leerkrachten waren de heren De Haas sr. en Elderkamp. Een halve eeuw geleden kregen deze lessen een interkerkelijk karakter. In 1979 kreeg deze oecumenische samenwerking van hervormden, gereformeerden, rooms-katholieken, remonstranten, doopsgezinden en vrijzinnigen een formeel karakter door de oprichting van de Interkerkelijke Stichting Godsdienstonderwijs Voorburg (ISGV). Daarin waren de dames Ruygrok en Walvis de eerste vertegenwoordigers van onze vereniging. Vijf jaar later mocht ik laatstgenoemde vervangen. Mevrouw Ruygrok werd namens onze vereniging als bestuurslid van de ISGV achtereenvolgens opgevolgd door mevrouw Soonius, de heer Rosa en mevrouw Van Pelt. De eerste voorzitter mevrouw Lit werd opgevolgd door de heer Jongsma en in 2005 door mij.

Het was inspirerend werk. Regelmatig gaven de leerkrachten uitleg over hun werk voor de klassen. Ze vertelden en vertellen daar de bekende Bijbelverhalen uit het Oude en Nieuwe Testament, die ook in de Nederlandse taal zijn terug te vinden met uitdrukkingen als “Hij heeft Abraham gezien.” Of “Door het oog van de naald.” Maar ook in de kunst. Ik begin aan dit artikel op vakantie in Cremona en zie dagelijks tientallen beelden van verhalen die aan de Bijbel zijn ontleend; uiteraard Maria en Kind, kruisgingen, de bekering van Paulus op de weg naar Damascus en niet te vergeten laatste oordelen. Een belangrijk element in de lessen waren de normen en waarden die vaak aan de grote godsdiensten zijn ontleend. Ook kleine en grote gebeurtenissen die de kinderen thuis meemaakten, waren bespreekbaar. Dat kon het overlijden van de kat zijn, maar ook het verlies van grootouders. Daarmee kregen en krijgen de lessen hun betekenis voor het dagelijks leven.

De verslagen door de leerkrachten, hun levendige verhalen en de beschrijving van hun leerplannen waren altijd boeiend om aan te horen. Ik heb het als zeer positief ervaren dat er nauwelijks verschillpunten waren in de opstelling van de verschillende denominaties.

De kerstviering met ouders, broertjes en zusjes en ook wel met grootouders was een hoogtepunt in het jaar. Het was daarmee een belangrijk moment om aan ouders de sfeer en inhoud van het GVO duidelijk te maken. De opkomst was zelfs zo groot dat we in de Koningkerk twee vieringen na elkaar moesten houden.

Eerst werden de lessen gegeven op zes scholen, maar door de sluiting van scholen waren dat er rond 2000 nog drie. Omdat de IKOS in Leidschendam net als wij subsidie moest aanvragen bij de gemeente Leidschendam-Voorburg en daarvoor onderling overleg raadzaam was, besloten we in 2009 samen te gaan. Er was al iemand lid van beide besturen en nieuwe bestuursleden waren vaak moeilijk te vinden. Daarmee steeg het aantal scholen weer tot zes. Enkele malen was een gesprek met een directie nodig om die te overtuigen van het belang van deze lessen, die zijn verankerd in de Onderwijswet.

Vrijwel tegelijkertijd besloot de rijksoverheid tot financiering van het GVO voor protestanten, rooms-katholieken, moslims, hindoes, etc.



Kees Jol



Kerstfeest



Kerstfeest



kerstfeest

en het humanistische HVO. Daaraan werden wel voorwaarden gesteld: scholing van de leerkrachten, een minimum aantal deelnemers, geen vervanging bij ziekte van een leerkracht in de eerste maand én in eerste instantie een begrensde bedrag (lumpsum). Met hulp van de deelnemende kerken en vereniging konden we de die beperkingen gelukkig compenseren. Daardoor konden ook de kerstviering en de afscheidsboeken doorgang vinden.

Een landelijke instantie moest het beheer voeren over de subsidiegelden en de scholing. Daarmee vielen een aantal taken van de plaatselijke commissies weg. Via een Adviesraad hadden die in eerste instantie wel invloed, onder andere op benoemingen van leerkrachten. Die ruimte werd echter steeds meer beperkt. De leerkrachten in Voorburg en Leidschendam bleven echter het contact met de plaatselijke achterban op prijs stellen. Ook de praktische hulp bij de kerstviering werd altijd gewaardeerd.

Drie jaar geleden besloot ik een stap terug te doen en het voorzitterschap over te dragen aan mevrouw Heetman. Het nieuwe bestuur (de secretaris en penningmeester overleden kort na elkaar) vond de taken voor de stichting te beperkt en kwam met het voorstel de Interkerkelijke Stichting Godsdienstonderwijs/IKOS Leidschendam-Voorburg op te heffen. Tegen de opheffing viel rationeel weinig in te brengen; de informele feedback en de kerstviering waren de laatste activiteiten. De resterende gelden zijn naar rato teruggegeven aan de subsidiërende kerken, met de toezegging dat de leerkrachten daarop een beroep kunnen doen voor de genoemde activiteiten.

Met gemengde gevoelens kwam zo een einde aan de langdurige inzet van de plaatselijke kerken en onze vereniging met het GVO. Gelukkig worden nu zonder de stichting de lessen wel voortgezet onder de auspiciën van de landelijke organisatie. Ik wens de leerkrachten veel succes bij het voortzetten van hun taak en dank hen voor de jarenlange, plezierige samenwerking.

Kees Jol.



De gedachte manifesteert zich in het woord, het woord manifesteert zich in de daad,  
de daad ontwikkelt zich tot een gewoonte en de gewoonte verhardt zich tot een karakter.

Sla dus acht op de gedachte en waar ze u brengt en laat haar voortkomen uit liefde,  
ontstaan uit begaanheid met alle wezens.  
Zoals de schaduw het lichaam volgt, zo worden wij wat we denken.

Alles wat een begin heeft, heeft ook een einde.  
Sluit daar vrede mee en alles komt goed.  
Timmerlieden vormen het hout; pijlenmakers maken pijlen;  
de wijze vormt zichzelf.

Boeddha

## Steunsysteem

Tijdens de pandemie zei Marcel Levi op de TV: 'Ieder mens heeft een steunsysteem nodig.' Wanneer je de naam Levi draagt, stamt je rechtstreeks af van Levi. Je stamt af van de Leviëten die op de trappen staan van de tempel. Zij zingen. Zij brengen je in een bepaalde stemming wanneer je je gang door de tempel begint. Marcel Levi bracht ons in een bepaalde stemming om op te stijgen boven de pandemie, zijn uitspraak begeleidt je en laat zien hoe je eigen weg kan zijn. Je kan iemand tot steunsysteem zijn. Hoe doe je dat?

Wanneer bij de ander de eigen energie niet voldoende is om innerlijk en uiterlijk goed te functioneren, heeft die ander dat steunsysteem nodig. Maar hoe zwakker men wordt, hoe meer concrete adviezen men krijgt. En hoe zwakker men wordt, hoe minder men zelf kan kiezen. Men dreigt onder die adviezen bedolven te worden.

Wat ik geleerd heb uit de boeken van Friedrich Weinreb is dat je zelf, als steunsysteem, niet mag zeggen wat de ander doen moet. Je moet proberen bij hem in zichzelf een vonk te laten ontwaken zodat hij vrijheid ervaart en zelfstandig keuzes kan maken. Dat is wat de zingende Leviëten op de trappen van de tempel ook doen, zij laten vonken ontwaken. En daarmee ga je door de hele tempel tot aan Het Heilige der Heilige.

Marijke van Proosdij





Indien onbestelbaar: Rozenboomlaan 119, 2274 HK Voorburg

## AGENDA

### DECEMBER 2023

- zo 10 14.30 u Gezamenlijke adventviering Re/VVG  
ma 25 10.30 u Kerstviering voorganger nog niet bekend  
m.m.v. Het Hoeksteenkoor (vanaf  
10.15 u) samen kerstliederen zingen.

### JANUARI 2024

- zo 7 10.30 u Nieuwjaarsbijeenkomst m.m.v. het  
Berki pianoduo uit Oekraïne.  
vr 19 14.00 u Gesprekskring *Desgevraagd* o.l.v.  
ds. Reinhold Philipp  
zo 28 10.30 u Kerkdienst voorganger nog niet bekend  
m.m.v. het Hoeksteenkoor o.l.v. Frits Muusse

### FEBRUARI 2024

- zo 4 10.30 u Hoeksteenlezing *Rituelen en Symbolen wereldwijd-  
cirkelen om een geheim*. Spreker M. v.d. Boom

**De redactie wenst u  
allen mooie kerstdagen  
en een gelukkig 2024**



### Datum inleveren kopij

Wilt u de kopij voor het februarinumnummer a.u.b. uiterlijk  
10 januari 2024 insturen naar [stemmen@kpnmail.nl](mailto:stemmen@kpnmail.nl) of naar  
Rozenboomlaan 119, 2274 HK Voorburg

## Colofon

**Voorganger:**  
Ds. K. Bezemer,  
Floris Versterlaan 23  
2343 RV Oegstgeest  
Tel.: 071 532 04 38  
[kbezemer@iroka.nl](mailto:kbezemer@iroka.nl)

**Voorzitter:**  
Mw. mr. drs. F.J.R. de Boer  
Tel: 070 386 95 04  
[fjr.deboer@hetnet.nl](mailto:fjr.deboer@hetnet.nl)

**Secretaris:**  
J.J. Jager  
Tel: 0620 61 75 39  
[jagerjjan@gmail.com](mailto:jagerjjan@gmail.com)

**Penningmeester:**  
G. Vallenduuk-Visser  
Tel: 0630 40 90 87  
[ivallenduuk@gmail.com](mailto:ivallenduuk@gmail.com)

**Zaalverhuur:**  
G. Vallenduuk-Visser  
Tel: 0630 40 90 87  
[ivallenduuk@gmail.com](mailto:ivallenduuk@gmail.com)

**Contactpersonen:  
ziekenhuisopnamen**  
Ds. K. Bezemer

**Livestreaming**  
D. Corbeels - van Proosdij

**Redactie Stemmen:**  
G. Hornman-Oldenbeuving  
M. van Proosdij-v.d. Beukel  
W. H. Kraan  
C. J. Jol

**Eindredactie:**  
A.G. Spruijt  
Tel: 070 347 28 07  
[agspruijt@gmail.com](mailto:agspruijt@gmail.com)

**Bankrekeningnummer:**  
NL 93 INGB 0000 137735  
Vereniging van Vrijzinnig Gods-  
dienstigen te Voorburg

**Maandblad Stemmen:**  
*Op aanvraag via het secretariaat*

**Redactieadres:**  
[stemmen@kpnmail.nl](mailto:stemmen@kpnmail.nl)  
Rozenboomlaan 119  
2274 HK Voorburg

**Website**  
[www.vrijzinnigcentrumdehoek-  
steen.nl](http://www.vrijzinnigcentrumdehoek-steen.nl)